

Ik mis je als ik naar de hemel kijk  
en de wolken zo zie jagen  
denk ik met liefde terug aan jou  
en wil ik jou nog zoveel vragen  
Ik mis je hier op aarde.  
Ik mis je het doet pijn  
Ik zou nog heel graag  
samen met jou willen zijn.



WAT JE IN JE HART BEWAART RAAK JE NOOIT KWIJT.

Rouwcentrum Pierre en Stef Van Damme - Lebbeke - 052 41 44 55 - [www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be)



Niemand die weten kan hoeveel ik van je hou  
Niemand die mij troosten kan in mijn verdriet om jou  
Niemand die begrijpen zal hoe vreselijk ik je mis  
Niemand die beseffen zal hoe erg die pijn wel is.



Leeft verder in de harten van diegenen die hem lief hadden

*David Ben Nassar*

21 april 1974 - 2 november 2023

zoon van Mohamed Ben Nassar en Lynda Smekens

broer van Yasmine

papa van Boy en Kymani

Als onze tranen een trap konden bouwen  
en onze mooie herinneringen een brug  
dan klommen wij naar de hemel  
en brachten jou terug.