

Iemand missen is zoeken naar een stukje van jezelf



Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Tav Familie De Batselier - Lowie, p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke



*De herinnering is het enige paradijs
waaruit we niet verdreven kunnen worden*

Yvonne De Batselier

Liefdevol aandenken aan

Yvonne De Batselier

weduwe van Cesar Lowie († 2010)

Geboren te Lebbeke op 26 februari 1934 en overleden in WZC Hof ter Veldeken te Lebbeke op 15 februari 2024.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Wij gedenken de mooie momenten uit het leven van Yvonne tijdens de plechtigheid
in **Rouwcentrum het Afscheid**, Motbaan 1 te Lebbeke **op woensdag 21 februari 2024 om 11 uur**.
De bijzetting van de asurne heeft plaats in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.45 uur.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Marc en Lieve Lowie - Maesschalck
Karlien Lowie
Katrijn Lowie, Sterre en Sky
Kirsten en Jordi Lowie - Moens
Koen en Sylvie Lowie - Mertens
Lobke Lowie

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zussen Françoise (†), Irma (†) en Maria (†) en haar broers Jean (†) en Willy
schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten

De families De Batselier - Lowie - Van Nuffel - De Vos.

*Speciale dank aan alle mensen die Yvonne de laatste jaren hebben bijgestaan.
In het bijzonder dank aan tante Godelieve, Nonkel Willy, Anny, Magda en Marc,
alsook aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, groepspraktijk De Kouter en WZC Hof Ter Veldeken te Lebbeke.*