



Op een dag als deze
Staat de wereld even stil
Op een dag als deze
Gaat niets zoals ik het wil

Op een dag als deze
Heeft verdriet de overhand
En ook al leef jij voort in mijn hart
Op een dag als deze
Voel ik des te meer de afstand



Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Julienne

Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef, www.rouwcentrum-vandamme.be, 052 41 44 55

Liefdevol aandenken aan

Julienne De Wolf

weduwe van Frans De Kempeneer († 1995)

Geboren te Wieze op 6 november 1929 en overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 11 september 2023.

Lid van Okra en Samana

Wij willen de momenten uit het leven van Julienne gedenken tijdens de plechtigheid in **Rouwcentrum het Afscheid**, Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke **op zaterdag 16 september 2023 om 13.30 uur**, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op het kerkhof te Wieze.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 13.15 uur.

Zij leeft verder in het hart van:

Nelly en Georges De Kempeneer - Van Goethem

Nele en Leander Van Goethem - Martens

Anke, Ruben en Lars

Ilse en Mitchy Van Goethem - Van de Velde

Emmelie en Noah

Karel De Kempeneer en familie

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families DE WOLF - DE KEMPENEER - VERBERCKMOES - VINCK.

Met dank aan het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde en in het bijzonder het team 'Beroertezorg'.

Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be

of tav Familie Julienne De Wolf, Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke