

Het voelt stil.
Een bloem neemt afscheid
van zijn geliefde tuin
en weer valt een doek op een leven.
Vaart nu wel, mooi wezen,
vaar naar het licht.
Dit was jouw verhaal hier bij ons,
heel dicht.
Dank je, vake voor het leven,
voor jouw wijsheid en lach,
voor alles wat jij ons
wou geven elke dag.
Horen wij jouw stem
doorheen engelenkoren,
ben je met liefde omringd herboren,
dan weten wij: je bent thuis.
Kom nog even in onze dromen,
streef ons zacht,
weet dat jij voor ons allen
een baken waart van kracht.
Tot weerzien, liefste vake
wij hielden veel van jou.
Eens droogt de hemel onze tranen
en is de eeuwigheid dichtbij, bij jou.



Guido Van Herrewegen

Het mooiste van weggeweest zijn, is thuiskomen.

Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef, www.rouwcentrum-vandamme.be, 052 41 44 55

Liefdevol aandenken aan

Guido Van Herrewegen

echtgenoot van Christiane Leirens

° 25 oktober 1952 - † 30 april 2024

Samen willen wij het leven van Guido gedenken tijdens de plechtigheid
in Rouwcentrum het Afscheid, Motbaan 1 te Lebbeke **op vrijdag 10 mei 2024 om 10.30 uur**
waarna zijn urne thuis een mooi plaatsje krijgt.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte vanaf 10.15 uur.

Hij leeft verder in het hart van:

Christiane Leirens

zijn echtgenote

Annelies en Yves Van Herrewegen - Vroman

Astrid

Emmelie

David en Tatjana Van Herrewegen - Daelman

zijn kinderen en kleinkinderen

Met dank aan Dokter Evelien Van Mulders, zijn thuisverpleging en
in het bijzonder het personeel en de vrijwilligers van de palliatieve eenheid Charon van het ASZ te Aalst.

Online condoleren www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Tav Familie Guido Van Herrewegen

p/a Rouwcentrum Van Damme & zoon - Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55